

„You know the truth by the way it feels

E-book *je heldere* **Roeping**



www.dehelderebron.nl

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Mission Possible.....	3
Missie anders belicht.....	4
I don't need to find my purpose.....	7
Weet je al dat je uniek bent?.....	8
Magische vragen.....	10
Opdracht 1.....	11

Mission Possible

Diep van binnen zit eeuwenoude kennis verstopt, ook wel ‘helderweten’ genoemd. We zijn ons vaak bewust dat er iets groters moet zijn in het leven en dat is vaak de drijfveer om voorbij onze angsten te gaan en om uit de aller diepste put te klimmen. Op het moment dat we ons afvragen, dit is toch niet het enige waarvoor we op Aarde zijn, dan ontstaat er magie. Ons onderbewustzijn gaat open en we gaan bewust op zoek naar dit grotere. In de volksmond wordt dit vaak missie, roeping of levensopdracht genoemd

We zijn geneigd om dit “grote” buiten ons te zoeken, terwijl het grote jij bent. Jouw ziel, jouw wezen is het grote. Het grote in ons zelf vinden, is de zoektocht naar ons ware zelf. Wie zijn wie, wat kunne wij en waarom zijn we hier? Als we dit “grote” gevonden hebben dan ervaren we geluk, plezier in zingeving. Wat er in werkelijkheid gebeurd is dat je erkent dat jij het middelpunt van je leven bent en door het luisteren naar de stem van je hart en deze richting nauwgezet opvolgt ontdek je dat je over oneindige capaciteiten beschikt. Het ontdekken van je ware zelf en deze gaan leven is de grootste ontdekking die je kunt doen.



Femke van Kuijk

Ga die kant van je leven op die licht voelt en vertrouw erop dat dit je hoogste doel is.

Hoofdstuk 1

“Missie”, anders belicht!

Nu een jaar geleden heeft mijn onderneming een enorme groei door-
gemaakt toen ik mijn missie helder had doorgekregen via mijn Spirit
Guides. Het was voor mij een euforische ervaring omdat deze informatie
zorgde voor een overvloed aan inzichten. Er vielen heel veel puzzelstukjes
op zijn plaats en ik wist wat ik te doen had.

Tegelijkertijd becroop mij een stemmetje die zei: “wat als deze missie
gaat vervelen? Is het de bedoeling dat ik alleen dit ga doen? Ben ik echt al-
leen op Aarde om dit te gaan doen?” Ook voelde ik weerstand bij het wo-
ord missie, want missie klonk voor mij heel erg groots. Zo groot dat het
niet binnen handbereik lijkt... Al deze gedachten ben ik voorbij gegaan en
ik heb mij gefocust waar ik me op dat moment geroepen toe voelde.

Hoewel het woord missie voor mij als ‘onbereikbaar’ aanvoelde vertelde
ik wel iedereen inclusief mijzelf heb geen oordeel over het woord missie
of wat het dan ook mag betekenen.

NU een jaar later en weer verder op reis heb ik helderheid mogen ontvan-
gen over wat missie is. Laat ik eerst even terug gaan naar waar het woord
missie vandaan komt:

Van Dale weet ons te vertellen dat het een prediking is van de rooms-ka-
tholieke leer onder niet christelijke volken. Ook betekenend het zoiets als
zending/opdracht...

Voel eens wat deze betekenis met jou doet? Voel het licht of zwaar?

Vorig jaar voelde het zwaar en licht tegelijk, het woord missie voelt zwaar, de ontdekking die ik deed voelde licht. Je kunt je vast voorstellen dat in de vele levens die wij eerder hebben geleefd het leven van je missie ZWAAR was, heilig een opdracht, welke je misschien wel/niet hebt kunnen voltooien en misschien zelfs wel tot de dood heeft geleid. Deze ervaring zit ergens verstopt in je onderbewustzijn en daar weet jij nog van... deze herinnering zit in jou verstopt.

Deze wetenschap kan er voor zorgen dat je weerstand hebt tegen het leven van je missie. Toch zit er waardevolle informatie verstopt in het helder krijgen van je missie, want hetgeen je in vele levens hebt gedaan verteld je waar je goed in bent, sterker nog het is een richting in dit leven die trekt, die licht voelt omdat je de kennis al in vele levens hebt opgedaan. Het uitvoeren van je 'missie' kun je met gemak en plezier uitvoeren. vormd en gemaakt tot de Ziel en persoon die je nu bent.

Liever gebruik ik het woord roeping in plaats van missie, om een openheid te creëren en jou het besef te geven dat je mag luisteren naar je intuïtie/lichaam naar wat roept. En die roeping die verschilt per moment in je leven, want er is geen heiligheid in het leven van je missie. Alles is in dit leven mogelijk! Op het moment dat je het oordeel laat varen over wat je hier te doen hebt, maar gaat vertrouwen op wat roept in jou, zal je merken dat het allemaal een stuk lichter, plezieriger en helderder wordt voor je. Je hoeft namelijk niet meer te gaan twijfelen OF je het allemaal wel goed doet, je hebt immers geluisterd naar je roeping.

Deze hele ommezwaai heeft er mee te maken dat ik geen gevallen jullie meer wil beperken door te zeggen je bent op Aarde gezet om dit of dat te

doen. Hier zit namelijk een groot oordeel in verborgen en een grote beperking. Van deze beperking was ik mij vorig jaar bewust en ik heb me hier door heen bewogen, maar ik weet dat de gedachte is dit alles wat er in dit leven gaat gebeuren heel erg beperkend voelde.

We zijn niet op Aarde om:

- andere mensen gelukkig te maken
- alleen kinderen groot te brengen
- om ons leven met één Zielendoel te vullen
- vul je eigen beperkende gedachten hier in...

Alles wat jij in dit leven wilt creëren is mogelijk, zo lang je hier zelf maar in geloofd. Het enige wat je hier voor hoeft te doen is jezelf toegang te geven tot je dromen en verlangens en deze te gaan leven. Oftewel het is de bedoeling dat je je bewustzijn opent voor alles waar jij blij van wordt om je dagelijkse leven mee in te vullen.

Hoofdstuk 2

I don't need to find my purpose, *my purpose will find me*

Alles is energie en heeft zijn eigen energetische aantrekkingskracht en het leven van je zielendoelen/missie/roeping wil je bewust maken van de lichte plezierige energie*) die deze met zich meedraagt.

**)de energie waar ik het over heb word ook wel eens 'bliss' genoemd. De Engelse betekenis van bliss is : extreme happiness, ecstasy, spiritual joy, perfect happiness, serene joy. Andere woorden voor bliss zijn, euforisch, in de zevende hemel, extatisch, 'on cloud nine' wonderful*

Het enige wat we in dit leven hoeven te doen is onze 'Bliss' te volgen en dat wordt bedoeld met ' ik hoef mijn zielendoel niet te vinden, deze vindt mij.

Waar ben jij al in contact gekomen met deze energie? In welke richting wil je lichaam zich gaan bewegen?

Je hele lichaam, energetisch wezen maakt je bewust van die dingen in jouw leven die licht/blissful aanvoelen. Je lichaam weet wat het nodig heeft en zal dan ook signalen geven aan jou als deze met die energie in aanraking is gekomen.

Wat we dan geneigd zijn om te doen is deze signalen afketsen door alle mindfuck die dan om hoog komen. Deze werken uiterst verstorend en zorgen ervoor dat je niet in actie komt

follow
your
bliss



Hoofdstuk 3

Weet je al dat je uniek bent?

De capaciteiten, gaven, giften waarover jij beschikt zijn eindelijk groot. Je mag je bewust worden dat alles wat je nu zou willen creëren*) je ook gewoon gaat lukken, je bezit namelijk over de capaciteiten. Ik ga er vanuit dat hetgeen je wilt creëren ook licht/blissful voelt en als dit niet het geval is mag je bij jezelf vragen gaan stellen?

Waarheid is het mijn verlangen om?

Als het zwaar voelt, dan is het niet waar voor jou en dan kun je het terugsturen met bewustzijn naar de Bron.

**) het starten van je praktijk/mensen helpen met je unieke gave*

Het Universum geeft je meer, van waar je om vraagt.

U vraagt wij draaien, het Universum geeft je altijd dat wat je nodig hebt en geeft je zelfs meer. Op het moment dat we ons leven invullen met zielendoelen die blissful voor ons zijn, dan geven we al een signaal af aan het Universum. Als we ons bewust zijn van het plezier we in het vervullen hiervan hebben en vragen aan het Universum, wat is er nog meer mogelijk? Hoe wordt het nog beter dan dit? Dan zal deze nog meer van deze zaken aanreiken.



Ieder mens is uniek

We vinden niet allemaal hetzelfde leuk, de overeenkomst tussen ons is dat we het blissful vinden om andere mensen te helpen. Dit is wat roept, dit is wat licht voelt en dit gaan we ook doen op onze eigen en unieke manier.

Door de recente veranderingen in mijn realiteit bied ik nu 2 manieren aan in het benaderen van je missie. Het belangrijkste onderscheid is de negatieve beperkende energie het woord missie en wat wij als missie invullen, oproept. Vanuit deze realiteit is je missie hetgeen wat je te doen hebt op deze aarde. Dit wekt de indruk onbewust dat dit het enige was je te doen hebt en dat het ook de enige en juiste keuze is die je kunt maken. Als je dus je missie niet leeft of nog niet leeft, is je leven nog niet geslaagd.

Kies wat licht voelt voor jou missie

Ik deel de 'magische ballon' de helende reis samen met Aartsengel Michaël en Ariël. Tijdens deze reis ga je kiezen voor het leven van je missie (kiezen voor de roeping van je hart, kiezen voor de blissful energie die de deuren opent die tot nu toe gesloten waren). Als ik nu de healing beluister zit hem echt alleen het verschil in het gebruik van woorden. Neem deze healing in gedachten en voel of deze licht of zwaar is. Licht is waar voor jou en nodig je uit om deze te luisteren. Zwaar is niet waar voor jou en wil je vertellen dat het niet nodig is op dit moment om te luisteren.

Luister hier de Magische Ballon

Hoofdstuk 3

Magische vragen

Wat is belangrijk voor jou en hoe wil jij je kostbare tijd indelen? Hoe vaak gebeurt het niet dat we onze tijd indelen met zaken die ons hart niet verlichten? Zoals in elke situatie zijn het de vragen aan het Universum die jou de antwoorden geven. De werkelijkheid is dat jij het nu al weet, je weet ook precies hoe jij je dag het liefst in wilt delen. Je verteld jezelf alleen wat anders, omdat andere zaken voorrang hebben zoals je relatie, gezin, familie, verplichtingen, geen geld etc.

Voor dat je deze vragen gaat beantwoorden adviseer ik je eerst de energieën te clearen met behulp van de Clearing Statement van Access Consciousness.

Alles wat jou niet toe laat om met plezier deze vragen te stellen en de antwoorden met totaal gemak te ontvangen, ben je bereid om dit te ontcreëren en vernietigen? “Right and Wrong, Good and Bad, POD, POC, All 9, Shorts, Boys and Beyonds®” Herhaal deze clearing tot dat je voelt dat het weer licht is.

Ga er rustig voor zitten, neem de tijd en bereid je voor op een manier die voor jou fijn is. Clear de energie zoals hierboven geschreven en stel dan de vragen aan jezelf. Jij weet wat de antwoorden zijn, deze zitten in jou en zijn er klaar voor om naar boven te komen. Je stap om aan dit zielendoelprogramma deel te nemen is je onbewuste reden om helderheid te krijgen over vragen als wat heb ik hier te doen op Aarde. Ik adviseer je om de antwoorden in flow op te gaan schrijven. Probeer niet bewust na te gaan denken over de antwoorden, maar deze omhoog laten komen in gedachten. Schrijf hetgeen op wat het eerst in je hoofd opduikt. Geef jezelf 30-60 seconden de tijd om te schrijven. Wees eerlijk, dit doe je helemaal voor jezelf en nu is het moment om gehoor te geven aan de diepe verlangens.

Magische vragen opdracht 1

1. In de afgelopen 7 dagen, welke momenten hebben je gevoelens van liefde, verlangen en voldoening gegeven?
2. Wanneer heb je je afgelopen maand het meest in contact gevoeld met je roeping? Wat was je aan het doen? Welke mensen waren er bij?
3. In het afgelopen half jaar, wanneer heb je je het meest gevoeld dat je echt leefde? Wat was je aan het doen? Welke mensen waren er bij?
4. Wat wilde je als kind worden?
5. Wat deed je het liefst als kind, welke bezigheden?
6. Wat als je vandaag 2 miljoen wint, hoe zou je dan je dag willen besteden?
7. Welke bezigheid voer je met gemak uit en zorgt ervoor dat de tijd verdwijnt?
8. Over welke bezigheid fantaseer je nu, maar wuif je deze weg vanwege onmogelijkheden zoals de mening van de mensen om je heen, het ontbreken van geld OF 'dat kan ik (nog) niet gedachten'?
9. Welk probleem los jij het liefste op?
10. Welke grote problemen ben je in je leven tegen gekomen? Welke gaven, talenten, ideeën en inzichten heb je gecreeerd om deze problemen op te lossen.

- 11.** Sluit je ogen een moment, haal een keer diep adem en stel de vraag.
Hoe zie jij jezelf mensen helpen?

- 12.** Wat zorgt ervoor dat jij jezelf helemaal geweldig voelt?

„Ik heb ja gezegd tegen mijn missie. Vanaf dat moment is mijn leven in een stroomversnelling terecht gekomen. Ik trek jou met alle liefde hierin mee, zodat ook jij jouw missie helder krijgt en gaat leven.”

— Femke van Kuijk, Spiritueel Coach, de Heldere Bron

Dit e-book is tot stand gekomen met de hulp van het Universum en alle bronnen op Aarde die mij geïnspireerd hebben. Mijn grote dank gaat uit naar alle lichtwerkers en Zielen die op mijn pad zijn gekomen en mij hebben geholpen met het openen van mijn eigen kennis, waarheid en wijsheid. Dit e-book kan levens-veranderend zijn, als je daar voor open staat en het nieuwe hoofdstuk van je leven in vertrouwen aangaat.



Ik help lichtwerkers, zonder omweg, de stap te laten zetten in het leven van hun missie als Lichtwerker. Ik geloof dat jij de uitermate geschikte kandidaat bent voor het leven van jouw levensdoelen en missie. Het universum heeft jou uitgekozen om jouw missie op Aarde te vervullen. Deze kiest alleen de beste kandidaat uit: en dat ben jij!

NIETS UIT DEZE READER MAG OPENBAAR WORDEN GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, INTERNET OF OP WELKE ANDERE WIJZE OOK, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE HELDERE BRON

www.dehelderebron.nl

